

JAPAN ANDERS

Reisbeschrijving 3 t/m 24 juni 2015



Dag 1: Vertrek woensdag 3 juni

Je **rondreis Japan Anders** begint met een vlucht naar Fukuoka, de grootste stad van het zuidelijke eiland Kyushu.

Heenvlucht:

03/06/2015 Van Amsterdam
Naar Fukuoka KLM Royal Dutch Airlines 14:45 08:20 +1

Dag 2: Aankomst Fukuoka – Kagoshima donderdag 4 juni

Fukuoka naar Kagoshima: 280 km / 3 uur (per highway bus)

Na kennismaking met de reisbegeleiding op de luchthaven rijd je met de bus naar Tenjin in het centrum van de stad. Hier stap je over op de highway bus die je in een drietal uur naar Kagoshima brengt.

Vanaf 2 tot 5

Hotel Taisei Annex

Adres 4-32 Chuo-Cho, 890-0053 Kagoshima
Telefoonnummer 00-81-99 257-1111
Fax 00-81-99 257-1113

Dag 3: Kagoshima vrijdag 5 juni

Vrije dag. Kagoshima is een gezellig havenstadje waar steeds een relaxed, zuiders sfeertje hangt. Het is

prettig toeven aan de waterkant waar je de ferry's naar de zuidelijke eilanden ziet af en aan varen. Bij helder weer zie je vaak een rookpluim boven de **vulkaan Sakurajima** aan de overkant van de baai hangen. Met de ferry sta je in een kwartier aan de voet van de vulkaan, waar je de rest van de dag kunt spenderen. Je kunt een stuk op het lavaveld lopen of in een zwembadgrote 'onsen' **badderen met uitzicht op de baai**.

Dag 4: Kagoshima / Excursie Satsuma schiereiland zaterdag 6 juni

Vrije dag. Vandaag kun je tijdens deze Japan reis mee op een optionele excursie met het openbaar vervoer over het **Satsuma schiereiland**. Eerste stop is in het plaatsje Chiran, waar je kunt wandelen in een wijk met oude samoeraihuizen. Let vooral op de schitterende tuinen: die zijn namelijk aangelegd volgens het klassieke 'sha-ke'-principe (letterlijk: 'geleend uitzicht').

Na de lunch neem je de bus naar Ibusuki, waar je kunt gaan liggen voor een 'bijzondere badervaring': de *sunamushi* of **zandstoombad**. De zandbaden van Ibusuki zijn een begrip in Japan: van heinde en verre komen Japanners naar dit strand van om zich te laten begraven in het hete zwart zand.

Dag 5: Kagoshima – Kirishima NP – Aoshima zondag 7 juni

Kagoshima naar Aoshima: 134 km / 8 à 9 uur (per eigen bus)

Als je Kagoshima uitrijdt over de snelweg wordt het landschap al snel groen en bergachtig. Je rijdt het indrukwekkende vulkaanlandschap van het **Kirishima Nationaal Park** in. Eerste stop is bij het shintoïstische heiligdom Kirishima-jingu, een schitterend complex met een geschiedenis die teruggaat tot in de 6de eeuw! Niet ver van het schrijn ligt de Sakura-sakura onsen. Hier **smeer je je in met modder** en laat die langzaam opdrogen.

Centraal in het park ligt de hoogvlakte Ebino-kogen, waar je kunt wandelen langs en rond een aantal **fel gekleurde kratermeertjes**. Voor het laatste stuk gaat de bus terug de snelweg op. Na inchecken in het hotel kun je een strandwandeling maken op het strand van Aoshima.

Vanaf 5 tot 6

Route Inn Aoshima

Adres	1-16-2, Aoshima-nishi, 889-2163 Miyazaki-city
Telefoonnummer	+81-985-65-1531
Fax	+81-985-65-2099

Dag 6: Aoshima – Saeki – Sukumo – Ashizuri maandag 8 juni

Aoshima naar Ashizuri: 317 km / 8 à 9 uur (per eigen bus en ferry)

De ferry die je vandaag naar Shikoku brengt, vaart pas om 12 uur 's middags af, en komt ruim drie uur later aan op het kleinste van de vier hoofdeilanden. En toch moet je vandaag al vroeg uit de veren. De ferry vertrekt namelijk vanaf Saeki in de prefectuur Oita, dus maak je eerst nog een rit langs de **grillige oostkust van Kyushu**.

Na aankomst in Sukumo op het eiland Shikoku kronkelt de bus zich een weg naar de kaap Ashizuri-misaki. Een bijzondere overnachting dit keer, want **je slaapt in tempel 38** van de 'henro', de **pelgrimsroute langs 88 tempels**. 's Avonds en de volgende ochtend eet je er 'shojin-ryori', traditionele boeddhistische maaltijden.

Vanaf 6 tot 7

Kongofukuji Temple

Adres	214-1 Ashizuri misaki, 87-0315 Tosashimizu
Telefoonnummer	+81-880-88-0038
Fax	+81-880-88-0688

Dag 7: Ashizuri – Kochi - Iya-vallei – Takamatsu dinsdag 9 juni

Ashizuri naar Takamatsu: 220 km / 8 à 9 uur (per eigen bus)

's Ochtends om kwart voor zes kun je **deelnemen aan de meditatie**, om half zeven is het ontbijt. Je verlaat de tempel en reist verder door de prefectuur Kochi. Het is de grootste van Shikoku en strekt zich uit over de gehele zuidkust van het eiland. De beukende golven van de Stille Oceaan hebben een heel dramatische kustlijn uitgehouwen.

Je maakt een uitgebreide stop in het kasteelstadje Kochi, waar je genoeg tijd hebt voor de lunch (gegrilde bonito!) en bezoek aan het kasteel. Onderweg naar Takamatsu rijdt de bus door de Iya-vallei, het groene

hart van Shikoku. Je rijdt noordwaarts langs de oevers van de Yoshino-rivier, en maakt nog een stop in Oboke, waar het mogelijk is om een stukje over de rivier te varen.

Vanaf 7 tot 10	Tokyu Inn Takamatsu
Adres	9-9 Hyogomachi, 760-0024 Takamatsu
Telefoonnummer	+81 87-821-0109

Dag 8: Takamatsu / Excursie Yashima
woensdag 10 juni

Vrije dag. In Takamatsu, de hoofdstad van de prefectuur Kagawa, bevindt zich de vermaarde Ritsurin-tuin. Deze landschapstuin is één van de grootste van het land. We raden aan om tenminste een halve dag uit te trekken om optimaal van de tuin te kunnen genieten.

Na de lunch kun je optioneel mee met het openbaar vervoer naar Yashima. Als de pelgrims bovenop dit plateau aankomen hebben ze niet alleen een schitterend **zicht over de Binnenzee**, maar komt ook het einde van hun tocht stilaan in zicht. Hier bevindt zich immers **Yashima-ji, tempel 84**, dus nog 4 te gaan... Aan de voet van het plateau bevindt zich 'Shikoku Mura' of het Shikoku-dorp, een openluchtmuseum waar een aantal traditionele gebouwen van over het hele eiland zijn samengebracht.

Dag 9: Takamatsu / Excursie Naoshima
donderdag 11 juni

Vrije dag. De 'Benesse Art Site Naoshima' is het levenswerk van meneer Tetsuhiro Fukutake, eigenaar van de uitgeverij Fukutake Shoten. Zijn droom was om een plek te creëren waar het goed leven is (Bene betekent goed, en Esse betekent leven in het Latijn). Hij realiseerde die droom in Naoshima, toen een verstild eilandje voor de kust van Takamatsu. Het resultaat is nu, ruim twintig jaar later, verbluffend. De leegloop van het eiland werd gestopt, en maakte plaats voor een toeloop van kunstliefhebbers van over heel Japan en ver daarbuiten.

Een ferry vaart een zestal keer per dag van Takamatsu naar Naoshima, en doet daar ongeveer drie kwartier over.

Dag 10: Takamatsu – Awaji – Osaka
vrijdag 12 juni

Takamatsu naar Osaka: 190 km / 8 à 9 uur (per eigen bus)

Je rijdt vandaag richting Osaka over het eiland Awaji. Hoewel je over de snelweg in ongeveer twee uur van Shikoku naar Osaka kunt rijden, is het toch de moeite waard om even van de snelweg af te gaan en een kijkje te nemen op het eiland. **Tadao Ando**, het autodidactische wonderkind van de moderne Japanse architectuur, heeft hier immers een paar juweeltjes neer geplant: de **Yumebutai** (droomtoneel) en de **Mizu-no-Tera** (watertempel).

Vanaf 10 tot 13	Hotel Oaks Morinomiya
Adres	1-12-18 Nakamichi, Higashinari-ku, 537-0025 Osaka
Telefoonnummer	+81-6-6978-5141
Fax	+81-6-6978-5151

Dag 11: Osaka
zaterdag 13 juni

Vrije dag. In de schaduw van de oude keizerlijke hoofdsteden Kyoto en Nara wordt Osaka vaak over het hoofd gezien. Jammer, want Osaka is een moderne havenstad die samen met Kobe het kloppende **hart van de regio Kansai** vormt.

Een absolute must is het Kaiyukan, een uniek aquariumcomplex met de Stille Oceaan als centraal thema. Op de terugweg naar het hotel moet je 's avonds beslist nog even langsgaan in de **Umeda Sky Building**. Vanuit de Floating Garden Observatory, 170 meter boven de grond, zie je langzaam Osaka oplichten uit het donker. Nu krijg je pas echt een goed beeld van de gigantische omvang van deze stad.

Dag 12: Osaka / Excursie Koya-san
zondag 14 juni

Op 14 juni brengen we een bezoek aan **Sumiyoshi Taisha**, want die dag wordt namelijk Otaue Shinji gehouden, een festival met een eeuwenlange traditie. De oorsprong van het festival gaat terug tot de 3de eeuw, toen de keizerlijke gezant Jingu een veld liet aanleggen om rijst te planten voor de goden.

In de loop der eeuwen is dit ritueel uitgegroeid tot het huidige festival. Nadat priesters hebben gebeden voor het welslagen van het festival, worden jonge rijstplantjes overhandigd aan de zogenaamde 'Ueme'. Deze

vrouwen gaan de plantjes vervolgens uitplanten in het rijstveld op de tempelgronden: een heuse plantceremonie, onder begeleiding van traditionele muziek en dans. In vergelijking met andere Japanse zomerfestivals, is het Otaue Shinji een vrij rustig en ingetogen festival. Toch trekken veel mensen die dag naar de schrijn om te bidden voor een goede rijstogst, en begrijp je ook goed hoe belangrijk dit gewas nog steeds is in het dagelijkse leven van de gewone Japanner.

Doet de naam **Kobo Daishi** een belletje rinkelen? Deze 9de eeuwse monnik heeft een erg belangrijke rol gespeeld in de Japanse geschiedenis. Als jonge knaap werd hij al naar China gestuurd om er het boeddhisme te bestuderen. Eenmaal terug in Japan stichtte hij een nieuwe sekte (Shingon sekte) in het bergplaatsje Koya-san.

Omdat je tijdens de reis al vaker van Kobo Daishi zult hebben gehoord (het is namelijk ook hij die aan de basis ligt van de pelgrimsroute op Shikoku), vinden we het een goed idee om hem vandaag ons respect te gaan betuigen aan zijn mausoleum op de **begraafplaats Okuno-in**. Deze optionele excursie wordt uitgevoerd met openbaar vervoer.

Dag 13: Osaka – Hakodate

maandag 15 juni

Osaka naar Hakodate: 1434 km / 8½ uur (per Shinkansen)

De afstand van Osaka naar Hakodate bedraagt in vogelvlucht iets minder dan 1000 kilometer. In elk ander land ter wereld zou je voor een dergelijke afstand op zoek gaan naar een vliegticket. Niet in Japan! Je neemt rond een uur of negen in de ochtend de 'Hikari Shinkansen' richting Tokyo. Daar stap je over op de 'Hayabusa Shinkansen' richting Aomori in het uiterste noorden van het hoofdeiland Honshu. In Aomori wacht de 'Super Hakucho' die je richting Hakodate brengt.

Tijdens het laatste stuk rijd je door de Seikan-tunnel onder de Straat van Tsugaru. Met een lengte van meer dan 50 kilometer is dit een van de langste tunnels ter wereld!

Vanaf 13 tot 15 **Smile Hotel Hakodate**

Adres 20-11 Wakamatsu, 040-0063 Hakodate

Telefoonnummer 00-81-138-27-2700

Fax 00-81-138-27-2730

Dag 14: Hakodate

dinsdag 16 juni

Vrije dag. Hakodate was, samen met Yokohama, Kobe en Nagasaki, één van de eerste havens die werden opengesteld voor buitenlandse handel na de 'sakoku', de anderhalve eeuw durende **periode van isolement**. In de oude wijk Motomachi vind je verschillende 19de eeuwse gebouwen in westerse stijl, zoals de Russische Orthodoxe Kerk en het oude Britse consulaat. Na zonsondergang moet je beslist nog even naar de top van de berg Hakodate-yama voor de 'yake', het **betoverende uitzicht** over de lichtjes van de stad.

Dag 15: Hakodate – Toya-ko

woensdag 17 juni

Hakodate naar Toya-ko: 154 km / 1½ uur (per trein)

Na het ontbijt maak je de transfer naar Toya-ko, een treinrit van anderhalf uur op de Muroran lijn. Het gebied rond **het meer Toya-ko** aan de zuidkust van Hokkaido is vulkanisch erg actief. Midden vorige eeuw ontstond hier uit het niets een vulkaan die in een paar jaar al een hoogte van meer dan 400 meter had bereikt! De **nieuwe vulkaan** werd Showa Shinzan genoemd ('nieuwe berg van Showa'; Showa is de Japanse benaming van keizer Hirohito). Ook de nabijgelegen vulkaan Usu-zan slaapt niet echt diep, want die barstte tijdens de 20ste eeuw niet minder dan vier keer uit.

Vanaf 15 tot 17 **Ryokan Kawanami**

Adres 53, Toyako-onsen, 052-0107 Hokkaido

Telefoonnummer +81 142-75-2715

Dag 16: Toya-ko – Shiraoi

donderdag 18 juni

Toya-ko naar Shiraoi: 70 km / 1 uur

Een fijne manier om het nationaal park Shikotsu-Toya verder te verkennen is met de fiets. Er loopt een route van 35 kilometer langs de oevers van het meer Toya-ko. De tocht duurt een viertal uur (inclusief koffiestop) over een lichtglooiend parcours dat ook voor niet geoefende fietsers haalbaar moet zijn.

Onderweg naar Shiraoi maak je nog een stop in Noboribetsu, waar je kunt wandelen in **Jigokudani** (Hellevallei), en/of badderen in een van de talrijke warmwaterbaden.

Dag 17: Shiraoui – Asahikawa

vrijdag 19 juni

Shiraoui naar Asahikawa: 301 km / 3 uur (per trein)

Van je ryokan loop je in een tiental minuten naar Poroto Kotan, een **Ainu-nederzetting** aan de oevers van het Poroto meer. Je hebt er de gelegenheid om een unieke zang- en dansvoorstelling bij te wonen. In het aanpalende museum wordt een goed beeld geschetst van de woon- en leefomstandigheden van de Ainu. Vrij na aankomst in Asahikawa. Deze stad staat bekend om zijn **voortreffelijke sake**: je kunt vanavond dan ook enkele lokale brouwsels onderwerpen aan een vergelijkend warenonderzoek...

Vanaf 17 tot 19

Route Inn Asahikawa

Adres 6-39-1 , Ichijodori, 070-0031 Asahikawa
Telefoonnummer +81 166-21-5011

Dag 18: Asahikawa / Excursie Daisetsuzan N.P.

zaterdag 20 juni

Vrije dag. Vandaag staat een optionele excursie naar Daisetsuzan op het programma, het geografische middelpunt van Hokkaido. Het nationale park is ruim 2000 vierkante kilometer groot en daarmee het grootste van Japan. Je rijdt met de bus van Asahikawa naar Asahidake Onsen, een onsenplaatsje aan de voet van de berg Asahidake, met 2290 meter de **hoogste berg van Hokkaido**. De kabelbaan brengt je in 10 minuten naar Sugatami op 1600 meter hoogte. Van daaruit vertrekken verschillende wandelroutes. Er zijn tochten van 4 tot 5 uur, maar je kunt je ook heel fijn wandelen rond de **kratermeertjes in Sugatami**. Voor je terug naar Asahikawa rijdt, raden we aan om nog even de onsen in te duiken, want het is je laatste kans tijdens deze Japan rondreis.

Deze optionele excursie wordt uitgevoerd met openbaar vervoer.

Dag 19: Asahikawa – Sapporo

zondag 21 juni

Asahikawa naar Sapporo: 136 km / 1½ uur (per trein)

Laatste transferdag vandaag. De dagindeling zal afhangen van de weergoden. Bij helder weer kun je eerst nog gaan **fietsen in en rond Biei**, in geval van regen stap je 's ochtends al op de trein richting Sapporo. Biei is een kunstenaarsdorpje op een dertigtal kilometer ten zuiden van Asahikawa. Voor Japanners is de streek ten zuiden van Biei de essentie van Hokkaido: een licht glooiend landschap met uitgestrekte velden. Koeien en paarden in de wei, af en toe een afgelegen boerderij. Voeg daar ook enkele kunstgalerijen en kleine musea aan toe, en je hebt alle ingrediënten voor een prettige fietstocht.

Vanaf 19 tot 22

Aspen Hotel

Adres Kita 8-jo Nishi 4-chome, 060-0808 Sapporo
Telefoonnummer +81-11-700-2111
Fax +81-11-700-2002

Dag 20: Sapporo

maandag 22 juni

Vrije dag. Sapporo is bij ons vooral bekend van de **Olympische Winterspelen** die er in 1972 werden gehouden. Maar misschien ken je het ook van het Sapporo-bier dat tegenwoordig ook bij ons in veel Japanse restaurants wordt geschonken. Deze stad van bijna twee miljoen inwoners is de grootste stad van Hokkaido. Centraal ligt het park Odori-koen, dat de stad opsplijt in een noordelijk en een zuidelijk deel. In het noorden liggen de **botanische tuinen** van de universiteit van Hokkaido. Ga 's avonds beslist ook even naar **Susukino, de uitgaansbuurt** in het zuidelijke deel, waar in talloze eettentjes allerlei lekkers uit de oceaan wordt geserveerd.

Dag 21: Vertrek Sapporo

dinsdag 23 juni

Alle musea al bezocht, en alle souvenirs al gekocht? Vanuit Sapporo kun je gemakkelijk nog een aantal leuke uitstapjes maken. Het **Kaitaku no Mura** is een 'historisch' park dat werd aangelegd aan de rand van de stad (ongeveer drie kwartier met de openbare bus). Zin om nog even te gaan uitwaaien aan zee? Met de trein ben je in nog geen halfuurtje in Otaru, een **aangenaam vissersplaatsje** aan de baai van Ishikari.

Terugvlucht:

23/06/2015	Van New Chitose Apt Naar Haneda Apt	Japan Air Lines	16:00	17:40
23/06/2015	Van Haneda Apt Naar Parijs CDG	Air France	22:15	04:00 +1
24/06/2015	Van Parijs CDG Naar Amsterdam	Air France	07:55	09:10

Dag 22: Aankomst

woensdag 24 juni

Aankomst. Hier eindigt helaas deze fantastische Japan rondreis.

FESTIVALREIZEN

Tijdens vertrekdatum 3 juni 2015 bezoek je het OTAUE SHINJI FESTIVAL in Osaka.